



# ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Με ένα πολύ εύγλωττο τίτλο έδημοσιεύθη προσφάτως άναφορά για τους διωκομένους χριστιανούς στον πλανήτη μας σήμερα: «Καταδιωγμένοι και λησμονημένοι». Η άναφορά αυτή περιλαμβάνει στοιχεία και φωτογραφίες για τους διωγμούς τους όποιους σήμερα ύφίστανται οί μαθητές του Ίησου Χριστού. Η άναφορά αυτή έχει έκπονηθί από την άμερικανική όργάνωση «Aid to the Church in Need» (Βοήθεια στην έμπερίστατο Έκκλησία), άφορά τó διάστημα 2015-2017 και εΐναι προσβάσιμος στο διαδίκτυο (<https://www.churchinneed.org/wp-content/uploads/2017/10/persecution-1-1.pdf>). Την άναφορά σχολιάζει και μεταφράζει κάποια άποσπάσματά της ό κ.

Ν. Ράπτης στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού *Παρεμβολή* (122). Αντιγράφουμε άπό τó έν λόγω δημοσίευμα κάποια χαρακτηριστικά κομμάτια:

«Σε διακόσια έκατομμύρια ύπολογίζονται σήμερα οί χριστιανοί που σε όλόκληρο τόν κόσμο άντιμετωπίζουν διακρίσεις και κοινωνικές πιέσεις λόγω τής πίστης τους. Οί συντριπτικά περισσότεροι παραμένουν άκλόνητοι στην άγάπη τους στον Χριστό, παρά αυτό που οί σχετικές εκθέσεις όνομάζουν «πιέσεις», που στην πραγματικότητα περιγράφει ένα εύρύ φάσμα διώξεων, άπό τόν κοινωνικό στιγματισμό και την έπαγγελματική ύποβάθμιση έως τή φυλάκιση, τόν βασανισμό και την εκτέλεση. [...] Την τελευταία διετία, σε όλες σχεδόν τες χώρες που έξετάστηκαν, ή θέση τών χριστιανών επιδεινώθηκε σε σχέση με τó 2015. Αύξήθηκαν ή βία και ή καταπίεση. Αυτό εΐναι πολύ σημαντικό, με δεδομένη την επιδείνωση τών συνθηκών ζωής τών χριστιανών που εΐχε ήδη προηγηθεί τά τελευταία χρόνια. Η μόνη χώρα όπου δέν διαπιστώθηκε επιδείνωση τής θέσης τών χριστιανών ήταν ή Σαουδική Άραβία. Άλλά εκεί ή κατάσταση ήταν ήδη τόσο κακή, που δύσκολα θά μπορούσε να επιδεινωθεί. [...] Στην Κίνα, ό Πρόεδρος τής χώρας περιέγραψε τόν χριστιανισμό ως «ξένη έπιβουλή». Οί κινεζικές άρχες κατηγορούν τους Κινέζους χριστιανούς για «άπειθαρχία». Ένώ τó κύμα του έκχριστιανισμού τής χώρας διογκώνεται, οί άρχες συνεχίζουν να κατεδαφίζουν εκκλησίες





για πολεοδομικούς δῖθεν λόγους και να αφαιρούν τὸ σῆμα τοῦ σταυροῦ ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς ναοὺς. Μέσα σὲ ἓνα χρόνο, κατεδαφίστηκαν ἄνω τῶν 2.000 ἐκκλησιῶν. Ὅρισμένες τοπικὲς ἀρχὲς ἀπαγόρευσαν τὰ [...] χριστουγεννιάτικα δέντρα ἢ τὴν ἀποστολὴ εὐχετηρίων καρτῶν. Ἀλλὰ εἰς μάτην. Ὑπολογίζεται πὺς σὲ εἴκοσι χρόνια ἡ Κίνα θὰ εἶναι ἡ χώρα μὲ τοὺς περισσότερους χριστιανούς στὸν κόσμο! [...] Τέλος, ἰδιαίτερα θλιβερὴ εἶναι ἡ ἀποσιώπηση τῶν δεινῶν τῶν χριστιανῶν ἀπὸ ὀρισμένες χριστιανικὲς ἐκκλησίες, γιὰ δογματικούς λόγους. Δυστυχῶς, σὲ ὀρισμένους κύκλους προτεσταντῶν, ὀρθοδόξων και ρωμαιοκαθολικῶν, ὑπάρχει μιὰ διστακτικότητα νὰ ἀναφερθοῦν στὸ μαρτύριο χριστιανῶν ποὺ ἀνῆκουν σὲ διαφορετικὲς ὁμολογίες, ἀπὸ φόβο μήπως φανοῦν ὑποχωρητικοὺς σὲ θεολογικὰ θέματα. Ἀλλὰ οἱ βασιανιστὲς και οἱ ἐκτελεστὲς δὲν ἔχουν ἀνάλογες εὐαισθησίες».

Μία ἄλλη ὀργάνωσις, στὴν Βρετανία αὐτὴν τὴν φορὰ, ἐδημοσίευσε στοιχεῖα γιὰ θανατώσεις χριστιανῶν ἔνεκα τῆς πίστεως τῶν κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 2017. Πρόκειται γιὰ τὴν ὀργάνωσι Open Doors. Καὶ τὰ στοιχεῖα αὐτῆς εἶναι συγκλονιστικά. Ἀντιγράφομε ἀπὸ τὴν εἰδησεογραφία:

«Περισσότεροι ἀπὸ 3.000 χριστιανοὶ –ἐκ τῶν ὁποίων τὰ δύο τρίτα στὴ Νιγηρία– σκοτώθηκαν σὲ ὅλον τὸν κόσμο μέσα σὲ ἓναν χρόνο, ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2016 μέχρι τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2017, γιὰ λόγους ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν πίστι τους. Αὐτὸ ὑποστηρίζει σὲ μιὰ ἐκθεσὶ τῆς ἡ μὴ κυβερνητικὴ ὀργάνωσι Open Doors. Ἡ προτεσταντικὴ ὀργάνωσι ἔδωσε στὴ δημοσιότητα τὸν “Κατάλογο τοῦ 2018” μὲ τίς “50 χῶρες στὶς ὁποῖες διώκονται περισσότεροι οἱ χριστιανοί”.

Μεταξὺ ἄλλων ὑποστηρίζει ὅτι 215 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι, δηλαδὴ ἓνας στὸς 12 χριστιανούς σὲ ὅλον τὸν κόσμο, πέφτουν θύματα διώξεων “σὲ μεγάλο ἔως ἀκραῖο βαθμὸ”. Γιὰ 17<sup>η</sup> φορὰ ἡ Βόρεια Κορέα βρίσκεται στὴν πρώτη θέση τοῦ ἐτήσιου καταλόγου ποὺ βασίζεται σὲ δεῖκτες οἱ ὁποῖοι καταγράφουν ὄχι μόνον τίς βιαιότητες, ἀλλὰ και τὴν καθημερινή, πιὸ διακριτικὴ καταπίεσι. Ἀκολουθοῦν τὸ Ἀφγανιστὰν και ἡ Σομαλία. Ἀπὸ τὴν 1<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2016 μέχρι τὴν 31<sup>η</sup> Ὀκτωβρίου 2017, τοῦλάχιστον 3.066 χριστιανοὶ σκοτώθηκαν γιὰ λόγους ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν πίστι τους. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς εἶναι κατὰ πολὺ μικρότερος σὲ σύγκριση μὲ ἐκεῖνον ποὺ ἀναφερόταν στὸν “Κατάλογο 2016” (7.106 θύματα), ἀλλὰ ὑπερδιπλάσιος ἀπὸ ἐκεῖνον τοῦ “Καταλόγου 2017” (1.207). [...] Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκκλησιῶν ποὺ μπῆκαν στὸ στόχαστρο (ἐκλείσαν, πυρπολήθηκαν, ὑπέστησαν ζημιὲς κλπ.) ἐμφανίζεται μειωμένος: τὴν περασμένη χρονιά ἦταν 793, ἐνῶ τὴν ἀμέσως προηγούμενη 1.329. “Ἡ μείωσι αὐτὴ ἀποτελεῖ μιὰ καλὴ εἴδησι, ποὺ ἐξηγεῖται ἐν μέρει ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἐκκλησίες προστατεύονται καλύτερα ἀπὸ τίς ἀστυνομικὲς ἀρχὲς στὸ Πακιστὰν”, ἐξήγησε στὸ Γαλλικὸ Πρακτορεῖο ὁ Μισὲλ Βαρτόν, ὁ διευθυντὴς τῶν “Ἀνοιχτῶν Θυρῶν” στὴ Γαλλία. Ἡ ὀργάνωσι σημειώνει πάντως ὅτι τὰ στοιχεῖα αὐτὰ δὲν ἀποτυπώνουν πλήρως τὴν πραγματικότητα, γιὰτὶ ἀφοροῦν μόνον ἐπιβεβαιωμένες δολοφονίες και ἐπιθέσεις. Γιὰ παράδειγμα, ἡ Βόρεια Κορέα δὲν περιλαμβάνεται στὴ λίστα ὅπου καταγράφονται τὰ θύματα, λόγω ἔλλειψης “ἀξιόπιστων στοιχείων στὴν πιὸ περιχαρακωμένη χώρα τοῦ πλανήτη”. (<http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/112963/pano-apo->



3-000-xristianoι-pethanan-logo-tis-pistis-toys-mesa-se-ena-xrono).

Τὰ ἀνωτέρω στοιχεῖα φανερῶνουν σὲ μικρὸ μόνο βαθμὸ τὸν διωγμὸ τὸν ὁποῖο ὑφίστανται σήμερα οἱ χριστιανοὶ ὅλων τῶν Ὁμολογιῶν σὲ πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου. Οἱ διωγμοὶ αὐτοὶ εἶναι ποικίλης μορφῆς καὶ ἐντάσεως. Τὸ ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι δὲν προβάλλονται πλέον, ὅπως θὰ ἔπρεπε, ἀπὸ τὰ Μέσα Ἐνημερώσεως τῶν δυτικῶν (χριστιανικῶν) χωρῶν. Εἶτε λόγῳ “πολιτικῆς ὀρθότητος”, εἶτε λόγῳ ἀδιαφορίας τοῦ κοινοῦ, τὰ γεγονότα αὐτὰ περνοῦν ἀπαρατήρητα καὶ ἀσχολίαστα ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν χριστιανῶν τῆς Δύσεως.

Ἡ ἐνημέρωσίς μας γιὰ τὰ συμβαίνοντα στοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας σὲ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου εἶναι ἱερό μας καθῆκον. Ὅπως διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «εἶτε πάσχει ἐν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη» (Α΄ Κορ. 12: 26). Αὐτονόπτο εἶναι τὸ χρέος μας: ἀφ’ ἐνὸς νὰ ἐντάξωμε στὶς προσευχῆς μας τοὺς συγχρόνους ὁμολογητῆς καὶ μάρτυρες τῆς πίστεώς μας καὶ ἀφ’ ἑτέρου μὲ ἐνέργειες καὶ δράσεις νὰ βαστάζωμε καὶ ἑμεῖς «τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ» (Γαλ. 6: 17), κατὰ τὸ λόγιό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

**I. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ἡ ἀνανέωση τῆς συνδρομῆς μπορεῖ νὰ γίνῃ μὲ τοὺς ἑξῆς τρόπους:**

**Γιὰ συνδρομὴ Ἑσωτερικοῦ**

- α) Μὲ κατάθεση στὴν τράπεζα Eurobank, στὸν λογαριασμὸ ποὺ διατηρεῖ ἡ Χριστιανικὴ Ἐνωσις Ἀκτίνων ὑπ’ ἀριθμ.: 0026-0201-94-0100366081 (IBAN: GR1102602010000940100366081). Νὰ ζητᾶτε νὰ σημειώσετε ῥητῶς τὸ ὄνοματεπώνυμό σας στὴν Αἰτιολογία.
- β) Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ στὴ διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ (Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα). Προβλέπεται ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.
- γ) Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ἔντυπο ταχυπληρωμῆς ποὺ συναποστέλλεται μὲ τὸ τελευταῖο τεῦχος κάθε χρονιάς γιὰ ὅσους ἔχουν ὀφειλῆ.

Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση ἂν προβλέπεται ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.

- δ) Στὰ Βιβλιοπωλεῖα «ΖΩΗ» καὶ συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεῖα.
- ε) Σὲ κατὰ τόπους συνεργάτες καὶ ἀντιπροσώπους, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ κόβουν σχετικὲς ἀποδείξεις.

**Γιὰ συνδρομὴ Ἐξωτερικοῦ**

Παρακαλοῦμε μὴν ἀποστέλλετε ἐπιταγές, γιὰτὶ ἀδυνατοῦμε νὰ τὶς εἰσπράξωμε. Ἡ συνδρομὴ μπορεῖ νὰ κατατεθεῖ μὲ τραπεζικὸ ἔμβασμα. Τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ χρειαστεῖτε εἶναι:  
 – IBAN: GR1102602010000940100366081  
 – BIC/Swift Code: ERBKGRAA